

---

## PINKSTEREN

---

Hallo tieners!!

Hier is de nieuwe TIENER-krant helemaal in het teken van 'PINKSTEREN'. Wat vieren we nu eigenlijk met Pinksteren? Je kunt het antwoord op deze vraag en nog meer weetjes over Pinksteren vinden in deze TIENER-krant.

Veel lees-, kijk, en luisterplezier!!!

### HEILIGE GEEST

In het onderstaande filmpje van Het Bijbelproject wordt uitgelegd wat de Heilige Geest is.

[BIJBELPROJECT UITLEG OVER DE HEILIGE GEEST](#)



---

# WAT IS PINKSTEREN?

---

Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen samen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden.

## IN DE BIJBEL



In Handelingen 2:1-41 kun je het hele Pinksterverhaal lezen of bekijk en luister het verhaal uit Handelingen via deze link:

[Het Bijbelproject - Handelingen, hoofdstuk 1-7](#)

In het kort:

De apostelen zijn bij elkaar. Ze bidden om de Heilige Geest. Dat had Jezus hen beloofd voordat Hij naar de hemel ging (Hemelvaartsdag)

Dan gebeuren er veel dingen tegelijk: Een windvlaag, vuurtongen boven de hoofden van de apostelen en ze spreken ook nog in vreemde talen. Ze waren vol van wat Jezus hen vertelde. Daarvoor waren ze nog besluiteloos geweest, maar daarna wisten ze wat ze moesten doen. Mensen vertellen over Jezus. De wereld in! Dat was geen eenvoudige opdracht, want velen waren tegen de volgelingen van Jezus. Van de 12 apostelen zijn er uiteindelijk 11 omgebracht. Behalve apostel Johannes.

## HET BEGIN VAN DE KERK

Van Romein tot Arabier, en iedereen er tussenin: ze hoorden allemaal in hun eigen taal de apostelen spreken over 'Gods grote daden'.

Een paar duizend mensen raakten overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk. Daarom wordt deze gebeurtenis gezien als het ontstaan van de kerk.

We herdenken dus het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.

Het Pinksterfeest vieren we met een extra vrije dag op maandag. Dat is niet altijd zo geweest...

In de Middeleeuwen bestond Pinksteren uit een groot feest van wel 8(!!) dagen. Het christelijke feest viel samen met de viering van het begin van de lente.

[Geest van hierboven door Stef Bos & jongerenkoor 'Samen op Weg'](#)

## Over Pinksteren

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig betekent. De feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag.

Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoet). Met dat feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï. Christenen namen de feestdag over omdat ze de overeenkomst zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beide gevallen verenigden mensen zich met God.



# JE BENT ER VOL VAN!!!!!!

Dat heb je vast wel eens meegemaakt, dat je ergens vol van was. Een gebeurtenis, die zo'n verpletterende indruk op je maakte dat je het iedereen moest vertellen. Je kunt het niet voor je houden. Je moet er wel over praten! Misschien heb je wel eens meegemaakt dat anderen jaloers waren of niet wilden luisteren of zelfs boos werden! Dit maakten de apostelen ook mee, toen ze de wijde wereld introkken om over Jezus te vertellen.



[Geef licht van Stef Bos](#)

---

## CHALLENGE

---

Dit woord betekent uitdaging. Daaraan moest ik denken toen ik het volgende verhaal las:

In een klein café komen een paar mensen binnen die vijf koffie bestellen. Twee voor henzelf en drie uitgesteld. Ze betalen en lopen naar hun tafel en ik vraag mijn vriend: "Wat is dat, uitgestelde koffie?" Zijn antwoord was: "Wacht maar, dat merk je zo dadelijk wel."

Even later komen twee meisjes binnen. Zij bestellen 2 koffie voor henzelf en drie uitgesteld. De volgende order wordt gedaan door drie advocaten. Zij bestellen zeven koffie. Drie voor henzelf en vier uitgesteld.

Ik snapte nog steeds niet wat er nu met die uitgestelde koffie bedoeld werd.

Plotseling stapt er een man binnen, die er uitzag als een zwerver. Hij loopt naar de bar en vraagt vriendelijk: "Is er nog een uitgestelde koffie?" Hij genoot heel erg van wat hem gegeven werd. Even later zag ik hem glimlachend naar buiten gaan. Was het een glimlach uit dankbaarheid? Vast en zeker!



Zo zie je dat je met iets kleins heel veel kan betekenen voor een ander. Wat zou het een prachtige uitdaging zijn dit initiatief in Dordrecht van de grond te krijgen!

Met Pinksteren ontvingen de apostelen de Heilige Geest. Ze moesten over Jezus vertellen. Ik kan me voorstellen dat je het moeilijk vindt om dit te doen, maar je kunt de liefde van en voor Jezus ook in praktijk laten zien. Denk maar aan dat uitgestelde kopje koffie 😊

Fijne Pinksterdagen.



---

## PLAYLIST van de week

---

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar.  
Check de onderstaande link voor de nummers van deze week.

[YOUNG 11 PINKSTEREN](#)

\*\*\*\*\*

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt:

Deze muziek is zo goed, die moet ik delen?

Zet het in de tiener-appgroep of

✉ naar [tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl](mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl)

\*\*\*\*\*

---

## **CLIP** van de week

---

Deze keer is de clip van de week: [Sarah Liberman - Fire of Your Spirit \(Esh Ruchacha\)](#)



Sarah Liberman is een Israëlsche aanbiddingsleider, songwriter en spreker. Ze reist samen met een team van jonge Israëli's zingend en sprekend over de eredienst over de hele wereld en laat mensen kennismaken met het unieke geluid van de Israëlsche eredienst.

**TOT DE VOLGENDE  
TIENERKRANT!**